



Fietsroutes vanuit camping DE DRIE PROVINCIEËN



Route 3: Duurwoudeheide (circa 26 km)

De beschrijving bestaat uit:

- Beknopte beschrijving van de route.
- De knooppunten en eventuele afwijkingen
- Route.nl download versie
- Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
- Referenties

Beknopte beschrijving van de route.

Deze route kenmerkt zich door de afwisseling van diverse soorten fietspaden en typerende vergezichten over maïsvelden en heidegebieden. U rijdt afwisselend over kleine geasfalteerde fietspaden en beschutte met bomen overdekte schelpenfietspaden.

Een leuke route als u niet zo ver weg wilt gaan van de camping en toch genieten van de prachtige nabije omgeving.

U start met de route bij knooppunt (knp) 11 die links van de uitgang van de camping ligt.

U fietst de Nije Drintse Wei helemaal uit, waarna u over de brug van de Bakkenveense vaart linksaf slaat richting knp 15 en 21. Na circa vijf honderd meter slaat u rechtsaf de Nijefeansterwei op, deze weg vervolgt u en slaat dan rechtsaf de Biskop op. Voordat u rechtsaf slaat ziet u links een bord waarop een uitleg staat van het gebied, het is de moeite waard om deze uitleg even te lezen om te weten dat u door het eeuwenoude Pingo gebied rijdt.

Een prachtig stukje weg wat uiteindelijk zal leiden tot de toegang van een bosrijke omgeving.

U volgt de route en zodra u rechts af bent geslagen en in het bos rijdt richting knp 93 hebt u kans om loslopende reeën te zien. Let dus extra goed op en maak niet te veel geluid.

U vervolgt u weg richting knp 93 en heeft u aan uw linkerhand een schitterend uitzicht over de Duurswouderheide.

Op een gegeven moment rijdt u rechts en links tussen een aantal kleine meertjes, de zogenaamde dobbes, die zijn ontstaan aan het eind van de ijstijd.

In de directe omgeving van Duurma's dobbe treft u bankjes aan om even uit te rusten en te kunnen genieten van het mooie uitzicht.

U rijdt verder over het afwisselende fietspad en u vervolgt uw weg door een mooi beschut gebied, waar u aan de rechter kant een modern huis ziet dat zijn architectuur ontleent aan een oude hooimijt.

Vervolgens fietst u door en passeert u een pittoresk kerkje, dat indien geopend, is te bezoeken. Hierna vervolgt u de route richting knp 93. U komt uiteindelijk uit op de kruising van de Lokslaene en slaat u linksaf en rijdt u richting knp 9 en vervolgens naar 37.

Na verloop van tijd ziet u aan de rechterkant een klein paadje, wat naar een prachtig vennetje leidt waar u wederom kunt genieten van het uitzicht over het water met haar mooie waterlelies en dotters.

Na knp 37 zet u koers naar knp 99 en rijdt u door naar knp 97. Het leuke van dit gedeelte is de uitleg over de schans waarop u fietst.

Het blijkt dat deze schans een lang historisch verleden heeft en wat d.m.v bordjes langs de weg wordt toegelicht.

Ook een macabere ontdekking hoort hier bij. U leest het vanzelf. Vanaf knp 97 fietst u richting knp 15 en geniet u van het uitzicht over mooie waterpartijen en doorkijkjes.

Zodra u op de T kruising met de Mandewyk komt slaat u links af richting knp 39 en kort hierna (ongeveer 100 meter) slaat u rechtsaf zodat u op het Mandeflid komt te fietsen.

Na ongeveer 2 kilometer ziet u links een schelpenpaadje met een ouderwets bord "Fietspad" en slaat u linksaf het ludieke en uitdagende schelpenfietspad op richting knp 11.

Op dit fietspad fietst u tussen de maïsvelden en bijvoedergewas in, echter krijgt u wellicht de indruk dat u langs een hennep plantage fietst, maar dit kapitaal staat niet gewoon aan een fietspad, dus nemen we volgens de bordjes maar aan dat dit een bijvoedergewas is.

U vervolgt u weg, nadat u de grote berg met zwarte grond bent gepasseerd slaat u rechtsaf de Nije Drintse Wei op en zet u koers naar knooppunt 11.

Na verloop van tijd ziet u aan de rechterkant een haag van 10 Taxus struiken staan die deel uit maken van het Verzetssrijders monument. Zeker even de moeite waard om dit monument te bezoeken en te ontdekken waarom er 10 taxus struiken zijn geplaatst.

Vanaf de Nije Drintse Wei gezien symboliseren deze 10 struiken "de wakers" die over de velden uitkijken en de wacht houden over dit gebied. Na het monument komt u bij knp 11 waarna u rechts afslaat en de camping op rijdt.



Fietsroutes vanuit camping DE DRIE PROVINCIEËN



De knooppunten en eventuele afwijkingen

Deze route kent afwijkingen van de aaneengesloten knooppunten.

Hieronder vindt u de route van knooppunt naar knooppunt met de eventuele afwijkingen en doorsteken.

Knooppunt	Afstand in KM
- 11	Start
- 15*	4,1
- 21	2,4
- 93	3,0
- 09	2,3
- 37	3,8
- 99	2,1
- 97**	1,9
- 11	4,1

* U volgt deze richting totdat u op de kruising met de Lokslaene komt.

Hier slaat u linksaf richting knooppunt 15

** U volgt uw route naar knp 15 en slaat na 4,5 km links af de Mandewyk op en na ongeveer 100 meter slaat u rechtsaf het Mandeflid in en fietst u verder totdat u aan uw linkerhand het ouderwetse bord "Fietspad" tegenkomt en slaat u linksaf dit fietspad op.

Aan het einde van dit pad slaat u rechts af de Nije Drintse Wei op.

Deze route is bij uitstek geschikt om met een zuid of zuid oosten/westen wind te fietsen.

Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op de terugweg wind mee als het mee zit.

Het totaal aantal kilometers van deze route is circa 28 kilometer

Download versie

U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van Route.nl en offline beschikbaar maken in uw app van route.nl op uw smartphone of gps apparaat. Het route.nl nummer is **1837086**

Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties

Historische / Culturele achtergrond

De Heide van Duurswoude of Duurswouderheide is het grootst overgebleven heideveld van de provincie Friesland. Het gebied meet ongeveer 150 ha. Het maakt deel uit van een bijna 1000 ha groot aaneengesloten bos- en natuurgebied van het Staatsbosbeheer rond Bakkeveen.

De bekendste ingang ligt aan de Duerswâldemerwei, ter hoogte van het protestantse kerkje van Wijnjewoude, de andere aan de Leidijk bij Waskemeer. Een heuvel aan de bosrand, die het heideveld scheidt van het bos, is ingericht als uitkijkplaats.

Over het hele heideveld verspreid zijn vennetjes te zien, waarvan er zes een behoorlijke omvang hebben. Het zijn vermoedelijk allemaal 'pingo-ruïnes': vennen of veenplassen, ontstaan uit ijslenzen in de ijstijd.

In de Middeleeuwen werd de heide bewoond. De mensen woonden vlakbij de vennetjes.

Bewijzen dat de heide bewoond is geweest, zijn opgravingen van potscherven op de heide. Ook doen verschillende aangeplante eikenwallen herinneren aan de bewoonde tijden van de heide.

Culinaire locaties

- N.v.t.

Leuke locaties

- Diverse bankjes aan de route
- Het vennetje tussen knooppunt 35 en 37

Referenties

- Knooppunten kaart Noord Drenthe uitgave 2011 uitgegeven door Recreatieschap Drenthe
- <http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurswouderheide>
- <http://www.Route.nl>

Versie: September 2020